

Zending Hong Kong- China



Noa Sokhom heeft aan het LTS (Luthers Theologische School) gestudeerd. Inmiddels is hij afgestudeerd en woont hij in Phnom Penh. Noa werd geboren in 1978, midden in de tijd dat de Rode Khmer een schrikbewind voerde in Cambodja.

Zijn moeder had grote moeite hem in die omstandigheden in leven te houden.

Ook na de Rode Khmer-periode had het gezin het zwaar. Noa herinnert zich hoe ze in armoede leefden: “Na de middelbare school was er geen geld voor de universiteit. Mijn twee zussen moesten ook stoppen met hun opleiding en in de kledingindustrie gaan werken. Op een gegeven moment zwierf ik rond, terwijl mijn familie in Phnom Penh woonde. Ik had geen idee wat ik moest doen

zonder geld, zonder familie. Ik voelde me eenzaam en wilde het liefst dood.”

De heilige Geest zorgde ervoor dat ik mijn hart opende en christen werd. Ik leerde Christus kennen, God was heel goed voor mij. Noa kwam tot de overtuiging dat hij het Evangelie wilde vertellen aan anderen. Hij wilde naar een bijbelschool, maar zijn ouders verboden het hem. Ze wilden hem dwingen om met een buurmeisje te trouwen. Noa weigerde en vluchtte weg naar vrienden. “Zij gaven mij 15 dollar en daarmee ging ik naar de bijbelschool.. Uiteindelijk kwam hij eind 2011 terecht bij het LTS. Tijdens zijn studie ontmoette hij zijn huidige vrouw, in 2014 studeerde hij af. Hij is erg tevreden over het onderwijs.” Het meest waardevolle hier vind ik dat ik in aanraking kom met verschillende religies. Het is belangrijk dat we luisteren naar elkaar. Waarom geloven mensen wat ze geloven? En klopt datgene waar we zelf aan vasthouden wel? Is het betrouwbaar, realistisch, past het in de context? Voorheen was ik heel conservatief, nu sta ik er meer voor open om naar anderen te luisteren en van hen te leren. Ik heb geleerd dat we alleen zo een licht kunnen zijn voor de wereld.”

Op dit moment is Noa directeur van CLO, een trainingscentrum voor theologen in Cambodja. De kerk in dit land is klein, maar groeit en ontwikkelt zich op allerlei manieren. Met zijn trainingscentrum draagt Noa daaraan bij.

In een volgend kerkblad vertellen we meer over de Zendingszondag in november.

namens de zendingscommissie, Bram van Splunter en Dikkie van Hengel.