

Ontmoeten en verwend worden tijdens volledig verzorgde vakantie

Als u graag op vakantie zou willen maar er tegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een diaconale vakantie van Hetvakantiebureau.nl.



Senioren vieren samen vakantie en vrijwilligers helpen bij de koffer uitpakken of bij andere zaken waar u hulp bij kunt gebruiken.

Deze 'Vakanties met Aandacht' hebben een open protestants-christelijk karakter. Een predikant of pastoraal medewerker verzorgt de viering en is beschikbaar voor een gesprek van hart tot hart als u daar behoefte aan heeft. Dit jaar staan er weer meer dan 70 vakanties gepland op prachtige plekjes in Nederland. Vakantie vieren staat ook voor doen waar u zin

in heeft. Er is daarom volop keuze in het activiteitenprogramma gedurende de vakantie week, zoals een busreis, museumbezoek, diverse workshops, een spelletje spelen of genieten van een muziekoftreden. U kunt er ook lekker op uit gaan om te winkelen of een prachtige (rolstoel)fietstocht of (rolstoel)wandeltocht door de omgeving maken. Als u dat wil gaat een vrijwilliger graag met u mee! Er is ook voldoende ruimte in het programma om zelf iets te ondernemen of juist even niets te doen.

De maaltijden zijn gezellige momenten van samenzijn. U kunt in de hotels dagelijks genieten van een goed verzorgd ontbijt, lunch en 3-gangendiner. Indien u een dieet heeft, houden de koks daar uiteraard rekening mee.

Er is veel ruimte in het programma om andere vakantiegasten te leren kennen. Tijdens de gezamenlijke maaltijden komen de mooie en leuke gesprekken snel op gang in het gemengde gezelschap. Regelmatig ontstaan er mooie vriendschappen.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.Hetvakantiebureau.nl

Ik heb een aantal brochures in huis. U kunt mij hierover bellen.



namens de diaconie, Wil van der Pol tel. 010 – 483 69 28